

# Twee preken voor jongeren van Matthew Henry



De Engelse puriteinse predikant Matthew Henry (1662-1714) hield op 25 en 26 mei 1713 speciaal voor jongeren twee preken. Hij deed dat op verzoek van een aantal catechisanten en twee catechiseermeesters. Als teksten koos hij Spreuken 15:32a: „Die de tucht verwerpt, versmaadt zijn ziel” en Spreuken 19:16b: „Die zijn wegen veracht, zal sterven.” Beide preken zijn nu voor het eerst in

het Nederlands verschenen (Den Hertog, 13,50 euro), in een vertaling van N. A. Eikelenboom. De preken zijn ernstig en waarschuwend, maar ook pastoraal, gericht op het behoud van zondaren: „Bovenal moeten wij echter onze Heere Jezus Christus achten als de beste Vriend Die een arme ziel ooit heeft gehad. Hij stierf om onze ziel te verlossen en te redden.” Geschikt als belijdenisgeschenk.